

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Wees dienstbaar zonder verwachting**

“Het offer wil zeggen dat je dienstbaar bent aan de ander, dat je dienstbaar bent aan het diepere in jezelf.

Wanneer je dus in een dienst staat ten opzichte van de ander, raak je je eigen wezen. Je brengt het diepste van het wezen naar buiten en van daaruit leer je te zien hoe het leven is, en van daaruit kan je ook tonen aan de anderen hoe het leven is.

Maar zonder verwachting. Zonder dat je ingaat op wat de ander van jou wil. Want de ander mag dan al dit of dat willen van je, maar als jij in je oorspronkelijkheid staat, zal je misschien iets totaal anders geven dan wat die ander wil.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 5: ‘De bloem van verwondering’) © Mayil.com